

Välkommen hem

JOAKIM LUNDQVIST



LIVETS ORDS
FÖRLAG

VÄLKOMMEN HEM

Copyright © 2017 Joakim Lundqvist

Formgivning: Sara Danstål

Bibelcitater i boken är hämtade från

Svenska Folkbibeln 2015

Tryck: Trydells tryckeri AB, Laholm 2017

ISBN 978-91-88430-45-8

Tillägnad Jesus, min bästa vän.

Tack. Tack. Tack.

Hej,

Jag heter Joakim och jag blev kristen när jag var 16 år gammal.

Jag minns att jag redan innan den dagen tyckte att jag hade ganska bra koll på vad den kristna tron handlar om. Det var först efter att jag hade sagt mitt eget personliga ja till Jesus, som jag insåg vilken enorm skillnad det egentligen är mellan att ”känna till” och att ”känna”. Mellan att observera någonting utifrån – ofta med glasögon av fördomar – och att få en egen, levande erfarenhet av det.

Sedan den dagen har jag, både utifrån min personliga kristna tro, och min uppgift som pastor för en kristen församling, haft flera tusen fina samtal med människor som haft ärliga och viktiga frågor, tankar och funderingar om Jesus och den kristna tron.

De här samtalen har gjort att jag har sett behovet av en sammanfattning av den kristna trons kärna, vad berättelsen om Jesus handlar om i sin mest koncentrerade form. Det är vad

jag har försökt sammanställa i den här boken, som jag hoppas ska få vara till hjälp för dig som funderar, som är nyfiken, som kanske har gått i kyrkan men ändå inte har landat i en egen tro, och för dig som nyss har fattat det beslut som är det allra viktigaste i livet: att säga ditt eget ja till Jesus.

Ett antal ord på några sidor i en bok kommer aldrig att räcka till för att berätta om allt vad Jesus är och vad han kan betyda för dig. Men jag hoppas och ber en bön om att jag ändå ska kunna hjälpa dig att se och förstå något av vem han är, och varför han kom.

Och inte minst – hur oändligt mycket han älskar dig!

Joakim Lundqvist

Jesus.

Han var en av tusentals som dött på ett kors. En i mängden av alla som sagt sig ha svaren på livets problem. Ändå – tvåtusen år senare – är han den viktigaste personen i hundratals miljoner människors liv.

Vem var han? Eller – om han har rätt – vem är han?

Hans namn betyder "Gud ska rädda", och det var detta som hela hans liv på den här jorden gick ut på. Bibeln berättar för oss om hur han botade sjuka, utförde mirakler och på alla sätt visade hur god och kärleksfull Gud är.

Men framför allt visade Jesus att Gud älskade världen så mycket att han sände sin egen Son, för att var och en som tror på honom inte ska behöva gå förlorad för alltid, utan ha evigt liv. Att Gud är en Gud som fortsätter att älska även om vi slutar att göra det. Som fortsätter att vara trofast även om vi inte är det tillbaka. En Gud som aldrig, aldrig slutar tro och hoppas, och som vägrar att kalla någon enda människa – hur långt bort den människan än har sprungit eller hur lågt den människan än har fallit – för ett hopplöst fall.

Jesus var alldeles för provocerande för sin omvärld och hans kärleksbudskap alldeles för radikalt för att vara bekvämt för sin tids ledare. Han greps och dömdes till döden, men det som verkade som ett misslyckande av en lovande karriär, var i själva verket ett planerat steg i Guds räddningsplan.

Där, på ett kors utanför Jerusalem, tog Jesus själv på sig straffet för människornas synder. Han tog allt det mörka i oss, det som producerar allt ont som vi säger och gör, och som skiljer oss från den Gud som är rakt igenom ren och god.

Allt mörker, all ondska, all rädsla, allt hat – allt som skapar problemen i vår värld, som vi desperat försöker lösa – tog han på sig själv, för att du och jag skulle slippa bära det. Ingen annan filosof eller religionsstiftare har gjort något liknande. Bara Jesus.

Tre dagar senare uppstod han från döden. Han besegrade döden, och står nu med öppna armar – redo att ta emot var och en som vill komma. Var och en som vill ta emot det han redan har gjort för oss alla.

Och människor kommer. Tiotusentals människor över hela jorden får varje dag uppleva vad det innebär att bli förlåten och ren på insidan. Uppleva vad

det innebär att kunna be till en Gud som hör och svarar, därför att det som tidigare låg emellan oss och honom – synden – är borta. Uppleva vad det innebär att aldrig vara ensam.

Och hur lite du än trodde det, säger Bibeln att denne Gud är intresserad av just dig. Att han har en plan för just ditt liv. Att han älskar dig mer än du någonsin kan ana.

I hans ögon är du inte bara ett sandkorn i universum. Inte en slump. Utan en älskad son eller dotter som är välkommen tillbaka till honom.

"Ja, Jesus", eller "Nej, Jesus". Du är den enda som kan bestämma, och välja för ditt eget liv. Jesus kommer aldrig att tvinga dig. En dag tar livet slut, och möjligheten att välja är förbi.

Men ännu står dörren öppen för dig.



Jag skrev de här orden för ett antal år sedan, som en text till en trailer om Jesus. Min ambition var att ge en enkel och väldigt koncis summering av vad tron på Jesus kretsar kring.

Men när du nu har läst den skulle jag vilja ta dig lite djupare, och gå igenom historien om vem Gud är, vem du är, vem Jesus är – och hur ni hör samman, utifrån vad Bibeln säger om allt detta.

För att göra det lättbegripligt och enkelt att följa med, sammanfattar jag den här fantastiska berättelsen i fyra centrala huvudpunkter.

1. GUD HAR SKAPAT DIG OCH HAR EN PLAN FÖR DITT LIV

Att Gud har skapat dig, betyder att det finns en speciell plan och tanke med att just du lever, just här och just nu. Och eftersom Bibeln så klart och tydligt slår fast att Gud är rakt igenom god:

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

JAKOBS BREV KAPITEL 1, VERS 17

... så kan du också veta att hans plan för ditt liv är god och positiv, och att du aldrig någonsin behöver vara rädd för att komma till honom.

Många gånger när olika religioner och nutidsmedia ger sina bilder av gudomar och övernaturliga väsen handlar det ofta om obegripliga, opersonliga, och ofta onda och sadistiska väsen. Bibelns bild av Gud, däremot, är inte diffus och ogripbar – även om hans väsen är enormt myck-

et större än vi kan begripa med våra tankar och vårt begränsade förstånd. Han är en personlig Gud. Han är aktiv, rationell och logisk, och just därför går det att fullt ut lita på allt han säger. Och han är en Gud full av ljus, hopp och liv!

Jag har kommit för att de ska ha liv,
och liv i överflöd.

JOHANNES EVANGELIUM KAPITEL 10, VERS 10

”Liv” är ett intressant ord. Vi kopplar och begränsar det till biologiskt liv, den tid vi existerar som levande fysiska varelser på den här jorden. Men Bibeln lägger en så mycket djupare definition i ordet.

Så vad menar då Jesus när han säger att han vill ge oss ”liv”?

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

JOHANNES EVANGELIUM KAPITEL 17, VERS 3

”Liv”, enligt Bibelns definition, är alltså att få känna denne gode, kärleksfulle Gud personli-

gen. Att leva och vandra tillsammans med honom i en öppen och obruten relation under vår tid på jorden, och sedan för alltid i himlen när vår tid på jorden är slut.

Det var just för detta syfte som du skapades och designades! Därför lades det också från början ner en inre, instinktiv medvetenhet om evigheten i vårt inre. En som alla människor bär, även om vi ibland gör vårt allra bästa för att förneka den.

Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.

PREDIKAREN KAPITEL 3, VERS 11

På grund av detta Guds fingeravtryck inuti oss alla – ”evigheten i människornas hjärtan” – är människan en i grunden religiös varelse, även om vi inte gärna vill erkänna det, speciellt inte i vår moderna värld.

Vi bär alla på en inre medvetenhet om att vi är evighetsvarelser, skapade för något mer, något större, vackrare och viktigare än några års

klättrande på karriärstegen följt av pension och äldreboende. Det driver oss i ett evigt, sökande och letande efter mer mening i livet än vad det fysiska och materiella kan ge oss.

Vi kan kalla oss ateister och sekulärhumanister men fascineras ändå av tv-program om det övernaturliga, av tankar på reinkarnation och någon sorts existens efter detta. Böcker, tv-program och filmer om andevärlden och oförklarliga fenomen är en miljardindustri. Vi avfärdar stolt tanken på Gud som något gammaldags, men kan ändå lägga ner tusentals kronor på mindfulness, meditation och ett inre sökande efter frid och mening.

Och hur mycket vi än skrattar åt varje tanke på en gud i diskussionerna på jobbet, ber vi honom ändå i hemlighet om hjälp när livet är som allra mörkast omkring oss.

Djupast i våra hjärtan står hans namn skrivet, oavsett hur intensivt vi försöker förneka det. Och vi hittar inte hem förrän vi hittar honom.

Man kan jämföra människan med en glödlampa. Den är precisionstillverkad och framt-

gen för ett bestämt syfte: att lysa. Den existerar visserligen redan innan den för första gången har kommit i kontakt med elektriciteten, men det är först när denna kontakt uppstår som den verkligen kan börja göra det som den djupast sett var skapad till. Då först finner den verklig, djup mening och tillfredsställelse (om nu en glödlampa kan göra det).

På samma sätt är det med dig, mig och oss alla, i relation till Gud. När vi kommer tillbaka till honom, hittar vi det verkliga syftet med våra liv. Där och då finner vi också en frid och en grundtrygghet som går så oändligt långt bortom de yttre saker som vi ofta använder för att definiera vår identitet och självbild. Saker som pengar, karriär, vänner, framgång och antal vänner på Facebook.

Så vad menar jag när jag skrev ”komma tillbaka” till Gud? Har vi tappat bort varandra? Hur gick det i så fall till?

2. MÄNNISKAN ÄR SKILD FRÅN GUD GENOM SYNDEN

Bibeln lär oss att alla människor var skapade av en och samme Gud, skapade till "Guds avbild". Och att han valde att bygga sin relation till människan på kärlek, i stället för på hot, tvång och underkastelse. Kärlek, som alltid kräver en fri vilja, och möjligheten att själv säga ja eller nej.

Men människan valde fel. Vi valde själviskhet och oberoende, och gick så bort från Gud.

Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg ...

JESAJA KAPITEL 53, VERS 6

När människan valde att gå en annan väg och att sträva efter oberoende gentemot Gud, bröt vi på vårt eget initiativ gemenskapen med honom, och började visa passiv likgiltighet eller aktivt motstånd emot Gud. Det är det här som

Bibeln kallar för synd. En mörk vägg som har rest sig upp och nu förhindrar gemenskapen mellan människan och Gud.

Det är era missgärningar som skiljer er från er
Gud, era synder döljer hans ansikte för er
så att han inte hör er.

JESAJA KAPITEL 59, VERS 2

Spola tillbaka några år, decennier eller sekler, och du kommer att se att människans historia ständigt upprepar sig. Vi försöker, försöker och försöker igen att bygga en rättvis och fungerande värld – och misslyckas hela tiden.

I en tysk vetenskaplig studie skulle man för ett antal år sedan undersöka hur människor beter sig när de är omgivna av kompakt mörker. I ett undersökningsmoment ställde man upp en rad människor i en stor, tom sal med ryggarna mot dess ena långsida. Ljuset släcktes sedan helt och man bad nu personerna att försöka gå i en så rak linje som möjligt över till väggen på andra sidan, trots att de inte kunde se något.

När man registrerade deras rörelsemönster

inne i det kompakt mörka rummet fann man något mycket intressant: trots att alla i rummet trodde att de gick rakt fram, visade det sig att varenda en i undersökningen i stället började gå i olika stora cirklar. Deras eget intryck var att de var på väg någonstans, men i verkligheten slog alla spontant in på en cirkelrörelse. Slutsatsen av undersökningen blev just det: om vi människor är inneslutna i mörker, börjar vi gå i cirklar.

Vår historia genom årtusendena kunde knappast ha sammanfattats bättre. Utan Guds kärlek och ljus går vi runt i cirklar.

Visst, vi uppfinner nya saker och bryter ny mark på de områden som har med vår yttre verklighet att göra. Men när det gäller det inre, det verkligt viktiga – vårt hjärta, empati, etik, moral, våra värderingar och vår förmåga att bygga upp ett rättvist, kärleksfullt och solidariskt samhälle – upprepar vi våra misstag gång på gång.

För femtusen år sedan fanns det krig, orättvisor och brottslighet. I dag finns det fortfarande krig, orättvisor och brottslighet. Trots flygplan, internet, elbilar och mobiltelefoner. Trots alla

de hundratals fina filosofier som har formulerats, och trots de tiotusentals böcker om självhjälp som har skrivits.

Varför har vi inte lärt oss vid det här laget? Varför blir krig, mord, våld, drogmissbruk och sociala orättvisor vanligare och inte ovanligare, i vår moderna och ”upplysta” värld?

Bibeln ger oss svaret: på grund av att våra hjärtan har infekterats av den osynliga, andliga smitta som Bibeln kallar synd, och som kom in i varenda människa när vi vände Gud ryggen. Inte som ett straff från honom, utan som en tragisk konsekvens av vårt eget agerande och oberoende.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

ROMARBREVET KAPITEL 3, VERS 23

Och det blir ännu värre. För synden är nämligen obotlig. Vi kan kamouflera den, ursäkta den, förneka den och fernissa den – men aldrig tvätta bort den.

Trots detta har synden inte trängt undan varje spår av Gud i oss. Vi kan fortfarande utföra goda gärningar och bär inom oss ett sam-

vete, en moralisk grundkompass som vill dra oss mot ett högre ideal, och som därför i sig själv är ett tydligt tecken på Guds existens.

Men ändå drar synden oss sakta men säkert, dag för dag, närmare och närmare en avgrund: en evighet åtskilda från den Gud som skapade oss just för att vi skulle vara nära honom.

Syndens lön är döden.

ROMARBREVET KAPITEL 6, VERS 23

På samma sätt som ”liv” innebär nära gemenskap med Gud, betyder ”död” i Bibeln inte enbart att det biologiska livet upphör, utan ett tillstånd av att vara skild och bortkopplad från Gud för alltid.

**– MEN KAN DÅ INTE GUD, SOM JU ÄR SÅ GOD, BARA STRYKA ETT STRECK ÖVER SYNDEN SÅ ÄR SAKEN KLAR?
KAN HAN INTE BARA TA BORT DEN?**

Nej. För Gud är inte bara kärlek, utan han är också rättvis.

En domare som här på jorden frikände en mördare bara för att ”vara snäll”, skulle vi kalla

inkompetent och orättvis. Lika fel skulle det vara för Gud att bara strunta i det faktum att du och jag faktiskt har brutit mot en andlig och moralisk lag, vars rättvisa och rättmätiga straff är en evig skilsmässa från Gud.

**- MEN OM JAG ÄR RIKTIGT SNÄLL OCH GOD, DÅ?
OM JAG HJÄLPER ANDRA, TALAR SANNING OCH INTE
DEKLARERAR FALSKT?**

Allt detta är naturligtvis jättebra och gör att du bidrar till att göra din omvärld till en bättre plats. Men ingen god gärning har kraften i sig att neutralisera den inre smittan. Lika lite som en inre sjukdom kan botas genom att man bara sminkar över de utslag som är dess yttre symptom.

Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar
är som en fläckad dräkt.

JESAJA KAPITEL 64, VERS 6

Det går naturligtvis att hävda att man helt enkelt inte tror på detta. Att synden inte finns och att var man är sin egen Gud. Men det finns lagar som fungerar helt oavsett om man tror på dem

eller inte, som påverkar oss precis lika mycket även om vi väljer att förneka att de finns.

Om du skulle gå upp i Eiffeltornet och sedan hoppa från dess översta avsats, skulle du dö, även om du hela vägen ner hävdade att du inte trodde på tyngdlagen.

Därför vill jag vädja till dig som läser det här. Frågorna om livet och döden, om Gud, om tillståndet i ditt hjärta och om vad som ska hända den dag du sluter dina ögon för sista gången, är alldeles för viktiga för att förtränga eller improvisera kring.

År 1912 befann sig 2201 människor i alla åldrar och samhällsklasser ombord på ett stort fartyg som hette Titanic, upprymda över att vara med på dess jungfruresa över Atlanten. Tyvärr vet vi alla i dag att fartygets namn i stället skulle komma att förknippas med en av tidernas mest fruktansvärda katastrofer till havs.

Det som gjorde den hemska händelsen ännu mer tragisk, var att så många fler kunde ha räddats och överlevt om de bara hade insett allvaret i situationen mycket tidigare. Redan från det stolta fartygets dop hade man skrutit om det

som ”osänkbart”. Därför valde många passagerare att inte bry sig, utan somnade om inne i hyttens trygghet när larmen började ljuda i natten och det stod klart att såret i fartygets sida skulle leda till en katastrof. Man sov vidare, invaggad i en falsk trygghet, trots att alla ombord – fattiga som rika, lyckliga som olyckliga, män som kvinnor, barn som vuxna – närmade sig samma undergång för varje sekund, helt oavsett om de trodde på eller var medvetna om detta eller inte. Det fanns bara en möjlighet att överleva: att komma i en livbåt så fort som möjligt.

Genom synden har vår värld fått ett upprivet sår i sidan, som gör att den är på väg att sjunka. Krig, svält, orättvisor, droger, våldsbrott, kriminalitet, mobbning, rasism, och terrorism är yttre symptom på den inre sjukdomen. Och även om vi naturligtvis ska motarbeta den här utvecklingen med allt vi har och kan, talar Bibeln ändå om en dag då den här världen helt kommer att gå under.

Men den talar också – tack och lov – om den livbåt som Gud har sänt!

3. JESUS KOM FÖR ATT ÖPPNA VÄGEN TILLBAKA TILL GUD!

Gud satt inte passiv i sin himmel och såg på när vi människor gick bort från honom. Han älskade oss alldeles för mycket för det!

Han kunde inte tvinga oss tillbaka – kärlek kräver ju som sagt alltid att du får välja själv. Men i stället avtäckte han historiens största räddningsplan! En som uttryckte hans kärlek till dig starkare och mer radikalt än något annat. Och som också, fantastiskt nog, helt och hållet uppfyllde kravet på att rättvisa faktiskt måste skipas och synden straffas.

Han öppnade en väg som skulle innebära att var och en, vem som helst, oavsett ras, kön, social status eller nivå av präktighet, skulle kunna använda den för att hitta hem till honom igen.

Den vägen öppnades genom att Gud sände sin egen Son, Jesus Kristus, till den här världen.

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

JOHANNES EVANGELIUM KAPITEL 3, VERS 16

Ser du vad som var det främsta syftet med att Jesus kom? Att du återigen skulle få evigt liv. Liv, som ju innebär just att känna Gud och leva med honom. Han kom för att synden som drog dig allt närmare en evighet utan Gud, skulle släppa sitt grepp om dig. För alltid.

Jesus började sin gärning genom att gå omkring i Israel, berätta om Guds godhet och kärlek, och utföra mirakler och övernaturliga tecken. Gärningar som visade att han verkligen var Guds Son, och att hans Fader var rakt igenom god.

Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.

APOSTLAGÄRNINGARNA KAPITEL 10, VERS 38

Du kan läsa om många av de mirakler som Jesus gjorde i till exempel Markus evangelium kapitel fem, sex, sju och åtta. Och du kommer på en gång att notera att Jesus gång på gång går till de mest utsatta i samhället, till de utstötta, de sörjande, de sjuka och föraktade, och hjälper dem. Varenda gång han gör det, visar han för oss något av vem hans Fader är. En Gud som kommer ner på vår nivå, som möter oss där vi är, som ömt tar vår hand och leder oss hem till sig igen.

Alla religioner har någon sorts steg med i sitt koncept. De bygger på en grundtanke om att vi människor genom egen aktiv insats ska ta oss närmare Gud och förhoppningsvis ända fram till honom. Det här kan ske på olika sätt: genom goda gärningar, offer, meditation, gåvor, ett visst antal böner per dag vänd i en viss riktning. Späkning, fasta, lydnad gentemot befallningar i en helig skrift, och annat. Den kristna tron vänder helt upp och ner på det här tänkesättet. Och på stegen!

I stället för att sitta i sin himmel och begära att vi ska klättra upp till honom, klättrar Gud ner

till oss genom Jesus. Han väntar inte in oss på sina egna villkor. Han lägger inte höjdhoppsribban på två meter och ställer sig sedan bredvid och väntar tills vi blivit duktiga nog att hoppa över och på så sätt kvala in i hans rike. I stället kommer han till oss på våra villkor. Eftersom vi inte kunde bli som honom, blev han som oss.

Vilken fantastisk kärlek!

Den Gud som har skapat galaxer och solsystem låter sig födas in i vår värld som en liten bebis i ett illaluktande stall för boskapsdjur. Han tränger in sig i något så litet, enkelt och bräckligt som en människokropp med ett enda syfte: att kunna nå fram till dig, visa dig vem han är och leda dig hem till honom, till den plats där du hör hemma. Så värdefull är du i hans ögon!

Men av allt det som Jesus gjorde, av alla de handlingar som så tydligt och radikalt visar oss Guds sanna natur och stora godhet, fanns det en sak som var viktigare än allt annat. Ett speciellt tillfälle som blev vändningen och räddningen för dig, mig och alla människor som någonsin levt och kommer att leva på den här jorden.

Jesus dog på ett kors.

Han dog inte för att han själv hade gjort någonting fel, utan för din och min skull. För att själv lyfta av dig och mig den där kedjan av synd som skilde oss från Gud. För att ta vårt straff och dö i vårt ställe.

Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade HERREN på honom.

JESAJA KAPITEL 53, VERS 5-6

På korset straffar Gud din och min synd genom att ta den och lägga den på sig själv. Han som var den ende som aldrig hade syndat – den ende som var fri från syndens smitta – tar den nu på sig själv för att du och jag skulle kunna bli fria och friska.

Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

2 KORINTIERBREVET KAPITEL 5, VERS 21

Detta är världshistoriens största händelse. Guds kärleks totala triumf! Det som på utsidan såg ut som en simpel avrättning, ett patetiskt nederlag, är i stället den största seger som någonsin har vunnits.

Där och då öppnades vägen som hade varit stängd. Där och då skapades det en möjlighet att bli förlåten och komma ut ur det inre mörker som du och jag och alla människor bär på insidan. Ingen av oss skulle kunna göra detta själv genom goda gärningar, fromma böner, religiösa handlingar eller ett hederligt liv. Gud gjorde det i stället själv. För din skull.

Inte underligt att korset är kristendomens främsta symbol. Det är tecknet på en kärlek som är så stor, brinnande och passionerad att den utan minsta tvekan går rakt i döden för dig. Och skulle göra det igen om det behövdes, bara för att rädda just dig!

Tre dagar senare uppstod Jesus igen från döden. Han visade en gång för alla att han är starkare än all synd, allt mörker och till och med starkare än själva döden!

Buddha, Konfucius, Muhammed och andra sa visserligen en hel del visa och vackra saker. Men sedan dog de, och ännu i dag kan du besöka gravarna där deras döda ben ligger. Men skillnaden när du sedan besöker Jesu grav, är att inga ben finns kvar där! Graven är tom, för evigt! Han lever, och kommer aldrig mer att dö igen.

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö".

JOHANNES EVANGELIUM KAPITEL 11, VERS 25

- SÅ INNEBÄR DET ATT ALLT ÄR KLART? ATT PROBLEMET ÄR LÖST OCH ATT JAG ÄR ETT GUDS BARN IGEN?

Ja, nästan. Det omöjliga i ekvationen har Gud tagit hand om en gång för alla. Jesus har redan dött för dig, tagit på sig dina synder och ditt straff. Det varken kan eller behöver göras om en gång till, ingenting behöver eller kan läggas till det han har gjort.

Nu är det bara en enda sak som fattas:

4. DU BEHÖVER SÄGA DITT EGET "JA" TILL DET SOM JESUS HAR GJORT FÖR DIG

Just detta sista säger kanske mer om Guds kärlek till dig än något annat.

För trots att Jesus har dött för din skull, att fängelsedörren står öppen på vid gavel, att kedjan inte längre behöver binda dig och att döden är besegrad, låter han det fortfarande vara du och ingen annan som slutligen bestämmer om detta ska få bli en verklighet i ditt eget liv.

Det är upp till dig om du ska säga ja eller nej till allt det som Jesus redan har gjort för dig. Om du ska sträcka fram dina händer och ta emot den kärleksgåva som kostade honom hans eget liv, eller säga "nej tack".

Jag står vid dörren och knackar.
Om någon hör min röst och öppnar dörren,
ska jag gå in till honom och hålla måltid med
honom och han med mig ...

JOHANNES UPPENBARELSE KAPITEL 3, VERS 20

Jesus kommer aldrig att komma närmare än så här, om du inte själv låter honom göra det. Ja, han älskar dig. Ja, han har till och med dött just för din skull. Ändå respekterar han fullt ut ditt eget val. För kärleken kräver ett fritt val, och den relation Jesus längtar efter att ha med dig, är en som bygger på just kärlek – inte på plikt, tvång eller rädsla.

Men om du vill säga ”ja”, ska du veta att det är enklare än du kan ana. Det kräver inte en kyrka eller präst. Det kräver inte att du har kvalat in genom en rad goda gärningar eller att du avger en massa vackra löften.

En gång när jag satt och fikade med en universitetsstudent och berättade om min kristna tro, sa hon att hon tyckte att det var orättvist att hennes godhet inte skulle räcka

till för att komma in i himlen. Hon hade ju ändå levt ett bättre liv än många andra, menade hon.

Jag svarade att det faktiskt var precis tvärtom. Att det verkligen orättvisa hade varit om vi kunde förtjäna himlen genom goda gärningar. För visst – hon och jag, som växt upp i en relativt trygg miljö med mat på bordet, tak över huvudet, sunda grundvärderingar och ganska goda och ganska stabila yttre förutsättningar – vi hade säkert kunnat prestera en del godhet och generositet utifrån vår lyckliga lott i livet.

Men hur hade det då gått för barnet som föds på ett sopberg i Indien? För flickan som blev resultatet av en våldtäkt på en alkoholiserad mor, som aldrig fick kärlek av vare sig mamma eller pappa? Hade det varit rättvist att samma goda gärningar skulle utkrävas av dem, som själva aldrig ens sett godhet på nära håll, som av oss som fått så oändligt mycket bättre förutsättningar?

Det är just här som Guds mästarplan lyser fram i all sin skönhet och genialitet! Rädningen skulle inte bero på vår egen insats, vår egen

duktighet, eller våra egna försök att uppnå någonting som skulle imponera på Gud. Han gjorde vad vi inte kunde, och ger oss nu erbjudandet om räddning från synden och evigt liv som den fria gåva som vi aldrig hade kunnat förtjäna.

Detta, min vän, är vad som kallas för nåd.

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

EFESIERBREVET KAPITEL 2, VERS 8-9

Oavsett om ditt liv har varit ganska bra fram till nu, eller ett enda långt kaos. Oavsett om du har gjort saker som gör att du känner dig ovärdig eller inte. När du kommer till Jesus och ber honom komma till dig blir allt nytt, och allt det gamla och smutsiga försvinner i hans ögon. Och det kommer aldrig, aldrig någonsin tillbaka.

Var och en som åkallar Herrens
namn ska bli frälst.

ROMARBREVET KAPITEL 10, VERS 13

”Var och en”. Det betyder att samma löfte gäl-

ler alla, oavsett vad du har gjort eller inte gjort. Det enda som behövs är att du väljer att tro på honom (och tro är just ett val, och inte en känsla) och att du med din egen mun ber Jesus att komma till dig och bli din herre. För Gud är hos dig just nu, och han lyssnar till dig.

Han är inte långt borta från någon enda av oss.

APOSTLAGÄRNINGARNA KAPITEL 17, VERS 27

Men att han är nära dig – och det är han verkligen – är å andra sidan ingen garanti för att du väljer rätt. När Jesus korsfästes hängde också två kriminella, uppspikade på var sitt kors, alldeles bredvid honom. De var så nära att de båda kunde se Jesu blod rinna för deras synder. Men trots att han var lika nära dem båda och de lika nära honom, och trots att de båda bara hade minuter kvar att leva, valde den ena att säga ja medan den andre sa nej.

Faktum är att alla människor är i precis samma situation som de två brottslingarna på Golgata. Vi är alla på väg emot döden, vare sig den kommer i morgon eller om åttio år. Och vi är

alla bara en bön borta från den Gud som dog för att vi för alltid skulle kunna vara tillsammans med honom.

Tro inte ens för en millisekund att Gud är långt borta ifrån dig! Det finns inte ett tillfälle då han inte ser dig och tänker på dig, och inte ett tillfälle då han inte älskar dig av hela sitt hjärta.

Men även om Gud inte är långt borta, kan han inte göra någonting om inte du aktivt tar ställning, själv öppnar dörren och säger att du vill ha honom i ditt liv. Precis som brottslingen på korset bredvid Jesus kan du vara så nära att du nästan kan röra honom, men ändå missa din chans att ta emot honom.

Snälla du, gör inte det.

Du har ingen aning om hur lång eller kort tid du har kvar på jorden innan livet är över och din tid är förbi. Ta i stället emot den kärleksgåva som Gud erbjuder dig här och nu.

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

ROMARBREVET KAPITEL 10, VERS 9

Om du vill ta det här steget till Jesus, just där du är, kan du exempelvis be den här bönen högt. Orden i bönen är inte magiska, men om du ber dem och menar dem, så kommer Jesus att höra dig. Och någonting helt nytt kommer att börja i ditt liv.

Jesus, jag behöver dig. Jag har gått min egen väg och har kommit bort från dig. Men jag tror att du dog för mig och uppstod igen, för min skull.

Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta för dig, och säger mitt ja till det du har gjort för mig. Förlåt mig mina synder, och hjälp mig att leva för dig. Jesus, du är min Herre, här och nu och resten av mitt liv. Tack för att du tar emot mig just nu och gör mig till ett Guds barn. Amen.

VÄLKOMMEN HEM!

Om du bad den här bönen och ärligt menade det du bad, har någonting helt nytt börjat! Du sa ditt eget ja till det som Jesus redan har gjort för dig, och du har blivit ett Guds barn!

Det som hände när du bad handlar inte om känslor eller upplevelser. Gud har lovat att han hör oss när vi ber och tar emot oss som sina barn, sina söner och döttrar.

Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

1 JOHANNES BREV, KAPITEL 5, VERS 13

Men det steg du nu tog är å andra sida bara det allra första på en lång, fantastisk resa!

När jag själv, 16 år gammal, hade bett och öppnat mitt liv för Jesus, upptäckte jag några viktiga saker som genom åren har hjälpt mig. Jag har genom dem vuxit i min relation till Jesus, och fått se så oändligt mycket mer av honom än

jag annars skulle ha gjort. De har påverkat och präglat varje område av mitt liv till det bättre.

De här byggstenarna vill jag visa dig och uppmuntra dig från djupet av mitt hjärta att börja använda. Inte en eller två, utan alla! De har använts av miljoner kristna, som har sett styrkan och välsignelsen i dem och som har använt dem för att bygga tron på och relationen till Jesus stark och stabil. Och utifrån det har de sett det nya liv de tagit emot börja sprida sig från dem ut till många andra.

Så låt dessa saker bli en viktig del av livet, från och med nu:

BIBELN

Bibeln är ingen vanlig bok bland andra, den är det viktigaste enskilda redskapet du har för att bygga en egen relation med Gud. I den uppenbarar Gud för oss vem han är och vilka egenskaper han har. Och ju mer du vet om honom, desto mer vågar du lita på honom och lägga din framtid i hans händer.

Guds ord är levande och verksamt.

HEBRÉERBREVET KAPITEL 4, VERS 12

Att Guds ord i Bibeln är ”levande” betyder att de har en inneboende kraft, och är en källa till styrka när du är svag, frid när du är plågad, glädje när du är ledsen, ledning när du är osäker och trygghet när du tvivlar.

Så be gärna någon kristen som du känner att hjälpa dig hitta en bibel (med en modern, lättbegriplig översättning) och gör det till en vana att läsa ett eller två kapitel i den varje dag. Ju mer du läser om Jesus i de fyra evangelierna, eller undervisningen i de andra bibelböckerna, desto mer ser du vem Gud är. Att han är god. Att han går att lita på. Att han älskar dig.

Och när du inte förstår det som står eller om orden känns krångliga: be någon om hjälp.

BÖN

Har du försökt lära känna någon utan att prata med den personen någon gång? Självkliart inte, och det fungerar inte så med vår relation med

Gud heller. Därför har vi fått en underbar möjlighet och ett fantastiskt löfte: att vi, när som helst och var som helst, kan prata med Gud och veta att han lyssnar. Det är detta som kallas bön.

Ni ska kalla på mig och komma och be till mig,
och jag ska höra er.

JEREMIA KAPITEL 29, VERS 12

Bön är ingenting konstigt och mystiskt. Det är ditt egna samtal med Gud. Visst, han vet redan allt och behöver egentligen ingen information från oss. Men han vill vara din vän. Den som du går till och pratar med när du är ledsen, glad, lycklig eller deppad. Och han har också lovat dig att du kan be honom om vad som helst, och han kommer att höra och svara.

Bön kräver inte kyrkobyggnader, även om det naturligtvis är härligt att be tillsammans med andra kristna syskon i Guds församling. Gud hör dig överallt, så gör det till en vana att ta en egen stund i bön varje dag – gärna på morgonen innan dagen har kommit i gång på allvar. Utöver det kan du så klart alltid prata med honom när du vill!

FÖRSAMLINGEN

Du är inte ensam och behöver aldrig, aldrig mer vara det!

Dels har du kommit till en Gud som har lovat att aldrig överge dig. Och dels har du blivit en del av världens största och mest fantastiska familj!

Den här familjen träffas regelbundet i det som kallas församlingar eller kyrkor, och som finns i varje stad. Vi gör det för att tillsammans lära känna Gud och varandra ännu bättre, be för och hjälpa varandra, och tillsammans göra allt vi kan för att så många som möjligt ska få samma erbjudande och möjlighet som vi har fått – att höra om och ta emot Jesus.

Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

APOSTLAGÄRNINGARNA KAPITEL 2, VERS 44 OCH 46

I församlingen finns en perfekt plats för dig både för att ge och ta emot, att hjälpa och bli hjälpt.

För att fira den dag då Jesus uppstod, är söndagen vår stora festdag – en dag som du aldrig bör missa att fira tillsammans med din församling.

Fick du den här boken av någon kristen som du känner? Fråga honom eller henne om vilken kyrka han/hon går till och följ med dit. Ofta har församlingar speciella samlingar, studiegrupper eller enkla kurser just för dig som nyss själv blivit kristen.

Om du inte känner någon kristen alls, så våga ändå gå till en kyrka/församling på din ort och berätta för någon där att du just har tagit det här steget. De kommer att bli så glada, och de kommer att hjälpa dig vidare.

DOP I VATTEN

De som tog emot hans ord döptes,
och antalet lärjungar ökade den dagen
med omkring tre tusen.

APOSTLAGÄRNINGARNA KAPITEL 2, VERS 41

Ända sedan Jesu tid har kristna bekräftat sin

tro genom att döpas i vatten, i församlingen.

Dopet innebär många saker. Dels är det en markering för oss själva och inför vår omvärld att något gammalt är avslutat och något nytt börjar, en offentlig deklARATION av vår tro på Jesus. Det är därför vi sänks ner i dopvattnet och lyfts upp ur det igen, som en bild av hur Jesus dog och uppstod igen.

I Bibeln ser vi också hur Gud själv verkar i oss genom dopet, på ett osynligt och oförklarligt sätt. Det som är vårt gamla liv begravs och avslutas, och något nytt börjar. Det är ett verk som naturligtvis bara Gud kan göra, och vi tar emot det i och genom dopet.

Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet.

ROMARBREVET KAPITEL 6, VERS 4

Så dopet är en viktig markering både från vår egen och från Guds sida. Detta är något du inte ska eller vill gå miste om, så det bästa är att du låter döpa dig så fort som möjligt.

DOPET I DEN HELIGE ANDE

När du sa ditt ja till Jesus, flyttade Guds Ande in i ditt innersta, i ditt hjärta, och kommer aldrig att flytta ut därifrån. Från den dagen bor Gud på insidan av dig.

Men Bibeln talar även om ytterligare en andlig upplevelse och utrustning, som inte är samma sak som att ta emot Jesus och bli kristen, men som följer efter det. Detta är vad Bibeln kallar dopet i, eller uppfyllelsen av, den helige Ande.

Men när den helige Ande kommer över er,
ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem,
i hela Judeen och Samarien och ända
till jordens yttersta gräns.

APOSTLAGÄRNINGARNA KAPITEL 1, VERS 8

Andens dop är alltså inte ett fysiskt dop, som det i vatten, utan det är ett andligt dop. För att försöka illustrera kan man säga att när du tog emot Jesus drack du ett stort glas vatten av Guds Ande. Han flyttade in i dig. När du tar emot dopet i den helige Ande börjar du simma i hans stora ocean!

Andedopet är först och främst till för att ge dig kraft och frimodighet att dela din tro med andra och bli ett ”vittne” för Jesus, som bibelordet sa. Men det är också en fantastisk styrka för det egna bönelivet, genom att Gud också ger dig ett speciellt bönespråk som kallas tungotalet.

Be någon i din kyrka berätta mer om detta för dig och be tillsammans med dig om att du ska få ta emot den här gåvan från Gud. Den är till för alla kristna!

BERÄTTA FÖR NÅGON

När jag tog samma steg som du kanske tog alldeles nyss, gjorde jag något som där och då var viktigare för min egen skull än jag kunde ana. I stället för att hålla min nya tro för mig själv eller skämmas för den, berättade jag för alla mina vänner att jag hade blivit kristen, inom bara ett par veckor. Även om det självklart var lite ovant och darrigt, var det så viktigt för mig att markera att tron inte bara var en ny tillfäl-

lig hobby, utan något jag verkligen ville mena allvar med.

Och ju fler jag berättade för om Jesus, desto starkare blev glädjen, frimodigheten och styrkan i min tro. Trots att jag inte alls var en speciellt utåtriktad person, kände jag mig, märkligt nog, som fisken i vattnet när jag fick säga något om Jesus till någon annan, och svara på frågor om Gud så gott jag kunde. Och min tro växte sig starkare för varje dag.

"Kom och följ mig, så ska jag
göra er till människofiskare."

MATTEUS EVANGELIUM KAPITEL 4, VERS 19

Det här var orsaken till den upplevelse jag hade. När vi kommer till Jesus, kommer vi till någon som älskar människor mer än något annat, och hans kärlek börjar smitta av sig på oss.

Att berätta om honom är inget som enbart några utvalda specialister ska hålla på med, utan en kallelse som vi kristna delar så länge vi lever på den här jorden. Så jag vill uppmuntra dig att, så fort du kan, berätta för dina vänner

om Jesus och vad han har gjort för dig, kanske ge dem ett exemplar av den här boken eller bjuda med dem till din församling.



Ingen uppgift är nog svårare än att på några få sidor i en bok försöka beskriva det mest fantastiska och omvälvande man själv har varit med om.

Jag kommer aldrig att fullt ut eller på ett perfekt sätt kunna ge dig den fulla bilden av vem Jesus är och vad han har betytt i mitt liv. Men jag hoppas att jag åtminstone har lyckats förmedla någonting till dig, och att jag har förklarat den kristna trons kärna på ett sätt som är begripligt.

För att du sedan verkligen ska förstå hur underbar, levande och fantastisk Jesus är, behöver du själv säga ditt ”ja” och släppa in honom i ditt liv. Det steget kan ingen annan än du ta och det beslutet kan ingen annan än du fatta.

Men jag hoppas med allt jag är och har att du ska ta det steget, och fatta det beslutet. För framför dig med öppna armar står någon som älskar

dig mer än du kan ana. Någon som gick rakt in i döden för dig skull. Och någon som från djupet av sitt hjärta längtar efter den dag då han ska få se dig i ögonen, slå sina kärleksfulla armar om dig, och säga: ”Välkommen hem!”

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

JOHANNES EVANGELIUM KAPITEL 14, VERS 6